



Nyhetsbrev

Hösten 2019

Vätöbåten



Foto Rolf Tysk

En liten sammanfattning över året som gått.

Så har det gått ett drygt halvår av år2019. Det har gått fort och vi har haft en hel del att göra. Vi började året med årsmötet i Vätö Folkets Hus, ca femtio deltagare var närvarande. Nya i styrelsen är suppleanterna Erik och Marie Konstenius.

Valborg då. Redan de gamla kelterna firade BELTAM som var vinterns sista dag och här i norden släpptes djuren ut på bete till 1:a maj och då djuren levte på lövfoder till stor del blev det en hel del ris som man passade på att elda upp. Rovdjuren hölls också borta med eldarna. Så småningom kristnades nordens och då passade man på att lägga helgonet Valborgs dag på den gamla eldtraditionen. Men åter till nutid. Även i år kom det många, korven gick åt och vi hade en fantastisk valborgstalare i Jonas Westberg. Kyrkokören nådde nya höjder. Vi kunde dock inte tända elden i år. Förra året fick vi det inte att ta sig ordentligt och i år eldningsförbud, torka! Vi säger bättre lycka nästa år.

Sedan kom Midsommarafton även den en urgammal tradition. Den organiseras i huvudsak av Vätö Ik. Ca. 1500 besökare och dansen runt midsommarstången bestod av TRE ringar. Korv och kaffekön ringlade långt, och humöret var på topp. Hembygdsföreningen sålde böcker och stod för majstången. Det var en varm härlig dag.

Musik i Berget blev som förra året inomhus, vädrets makter rår vi inte på än. Storbandet Blåsette från Stockholm gästade oss i år. 15 mannaband, trumpeter, saxar, tromboner, trumma och keyboard samt en härlig speaker som berättade lite historier om låtarna. Nu får vi alla hålla tummarna att vi kan vara ute nästa år. Stenbrottet är magiskt.

Vedskutan Sofia Linnea seglade in i Norrviken och var ute på två dagseglingar med passagerare. Skutan stannade sen och låg vid Norrvikens båtvarv en vecka och besättningen avslutade med ett studiebesök i Norrvikens båtvarv. Båtvarvet där tiden stått stilla. I samband med hembygdsförenings traditionella höstmöte, och årliga släpp av årets Vätö förr och Nu, blir det i år också ett boksläpp av boken om Norrvikens båtvarv. Författaren Claes Lund kommer att medverka på mötet och berätta lite om bokens tillkomst. Det kommer också att bli en utställning av fotografier, skapade av Henrik Pettersson. En bokcirkel under ledning av Ann-Sofie Sjöberg pågår. Böckerna vi läser är Malou von Sivers. Kontakta Ann-Sofie för medverkan.

Nu inväntar vi Soppteater i Folkets Hus den 28/9 13.30. Den får ni inte missa. Missa inte heller Höstmötet den 2/11 14.00 i Folkets Hus Vätö med "Vätö förr och nu" och "Norrvikens båtvarv". Vår ambition är att också i år ge ut en Vätö-kalender med bara lokala motiv.

Kaffe och hembakt så klart.

Foto förlaget



En sammanfattning av året så här långt är att det varit ett år på Vätö med många aktiviteter. Det är inte bara Hembygdsföreningen som är igång. Folkets husföreningen firar 90 år i år!! Grattis! Det har varit en Vätöfestival på Ivarsudde. Kyrkan har haft öppen kyrka! Vi har en Vätödag i maj varje år. Det har varit utställningar och loppisar överallt. Hästtävlingar inte att förglömma.

Jag önskar er en skön sensommar och höst. Varmt välkomna till våra möten önskar Vätö Hembygdsförenings ordf Yvonne Svensson med styrelse.

Ps

Till dem som kanske bara glömt att betala medlemsavgift för 2019 bifogar vi ett inbetalningskort.

Ds

Sofia Linnéa



Foto Krister Svensson

Vätö Hembygdsförening
orgnr. 814400-7013

Bra att veta

Ordförande: Yvonne Svensson 0733 221367
epost: gallerikaxig@telia.com

Kassör: Maj Pettersson

Medlemsavgift 2019 100:-
bg 542-1151

Övriga i styrelsen:

Tommie Eriksson	Marie Konstenius
Claes Wallin	Gunnar Hjort
Christer Nordh	Erik Konstenius
Ann-Sofie Sjöberg	Krister Svensson

Ni hittar till föreningens hemsida på hembygd.se/vato
Vi finns på facebook. Vätö Hembygdsförening.

Det här kan ni köpa från Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningens medlemsnål

”Vätö runt på cykel” i nytryck och reviderad

”En berättelse om Vätös småbåtsbyggerier”. av Claes Lund

”Bilder då och nu” del 1 och 2. av Claes Lund

”Svart på vitt” händelser och personer från Vätö. av Claes Lund

”Historien om Vätös stenhuggerier”. av Claes Lund

”De gröna åren” av Erik Lund redigerad av Claes Lund

”Vätö Granit”

”Norrvikens båtvarv”

”Vätö Förr och Nu” nr 1 tom 15